

1995

Januari

Het is nodig om in het huisnieuws de slechte resultaten van de zomer '94 en de gevolgen nog eens goed onder de loep te nemen. In de achterban blijkt heel wat geroddeld en gekletst te worden (helaas). Openheid van zaken, knopen doorhakken wordt je zichtbaar niet altijd in dank afgenomen! Toch sluit men de rijen en vrijwilligers en achterban zetten hun schouders onder alle taken. Nieuw is, dat wij naast de bekende landcoördinatoren, nu ook regio-coördinatoren in Nederland gaan inzetten om alle concerten te doen. Dat blijkt duidelijk versterkend en verbeterend te werken.

Februari

De buikriem aanhalen maakt creatief. Dit voorjaar ontwikkelt Leen het nieuwe 'Het-is-tijd-muziektheater', waarmee Discipel na de zomer zal gaan touren. Het is een zeer spectaculaire vernieuwing. 'Expressie 95' komt uit! De 21ste editie.

Maart

Met World Vision wordt een langlopende samenwerkingsovereenkomst gesloten. Als organisatie geloven wij ook in goede noodhulp. Dat is niet onze taak, onze doelen zijn anders, maar wel willen wij dat goede noodhulp mogelijk is. Wij gaan World Vision op al onze Nederlandse concerten presenteren. Ditzelfde geldt ook voor de IBS (International Bible Society/ Het Boek) i.v.m. Bijbelverspreiding. Iedere Continental krijgt voortaan een Bijbel. En, wie had dat ooit verwacht: Willem La Rivière treedt aan als assistent van Leen. Tevens neemt hij de computers en de boeken, brochures en bladen onder zijn beheer.

April

Het boekje 'Pas-de-deux' komt uit, het Bijbels fundament voor dans, mime en theater, etc. onder redactie van Leen. Nu heeft ook deze sector een stevige onderbouw! Discipel Vlaanderen heeft een zeer enerverende toernee in Roemenië en Bulgarije. Art 2000 deel 4 komt uit (verslag van het CA-seminar in '94).

Mei

Van Ria komt haar nieuwe boekje 'Snaters' uit. Herman Spaargaren kondigt aan naar België te gaan: part-time voorganger en part-time blijft hij penningmeester.

Juni

De bekende drukte voor de zomertours. Van de Young Continentals komt de nieuwe CD 'Get a life' uit (tevens thema van hun nieuwe programma) en van de Continentals komt uit de CD 'Celebrate'. En dan: ongeluk: op 27 juni valt Leen van het dak van kantoor. Met een ambulance en sirene naar het ziekenhuis. Dat werd een paar weken ziekenhuis en daarna een paar maanden in een rolstoel. Een hevige tegenslag!

Augustus

Het Christian Artists Seminar is weer een indrukwekkende week, wel met Leen in een rolstoel. Desondanks was het een belangrijke week op het SBI.

September

Er waren leden die een aktie wilden houden: 'help Leen op de been'. Dat werd toen als thema voor een financiële aktie gebruikt om de zomertekorten aan te vullen. Voor Discipel werd een nieuw logo gemaakt en de voorbereidingen begonnen voor het spectaculaire 'Het-is-Tijd'- muziektheater van Discipel Nederland. De Vlaamse groep begon aan het tweede seizoen. (op

pad met 'Levend Water'). Afscheid werd genomen van landcoördinatoren in Oostenrijk, Zweden en Denemarken. Hier kwamen nieuwe mensen aan de startlijn. Vele jaren hebben deze mensen heel belangrijk werk gedaan. Eind september ging er weer een Encore-tour op pad.

Oktober

Een maand boordevol activiteiten van de diverse verenigingen en heel veel voorbereidingen voor de activiteiten van '96. (Er zullen 14 Continental toernees opgezet worden).

November

Leen & Ria worden grootouder op 17 november. En dat is ook een hele verandering van je dagelijks leven.

December

De laatste toernee naar huis. Opruimen en opnieuw beginnen! 1995 was gelukkig financieel geen slecht jaar. Qua bereik hadden wij graag meer gewild.

Van alle andere activiteiten: verenigingen, vertegenwoordigingen, enz. is een compleet verslag in het Activiteiten-jaarverslag te lezen. En dat is een nieuw fenomeen: een compleet financieel en tekstueel jaarverslag.

"Kom van het dak af"

Het is een hele merkwaardige gewaarwording om van het dak te vallen, alles in een flits voorbij te zien komen en te beseffen dat dit het einde kan zijn!

Op die gedenkwaardige dag in juni had ik (Leen) een trapleer neergezet om de sprinklers op het dak te gaan zetten. (Deze sprinklers koelen ons gebouw tegen de zomerhitte). Ik was erg vroeg en in plaats van te wachten tot er iemand zou zijn om te helpen, deed ik alles maar even zelf. Wel, voor die eigenwijsheid heb ik fiks betaald. Toen ik boven was, kantelde de ladder. Niets om je aan vast te houden en loodrecht 3 1/2 meter omlaag op de stenen. De klap was vreselijk, je voelde je voetbotjes breken. Even stilte en daarna gillen van de pijn. Niemand kwam. Je realiseert je dat je inwendige bloedingen kunt hebben. Als dat zo is, wat kun je in in die laatste 10 minuten doen? De pijn werd iets minder en ik kon me omdraaien. Gelukkig was de voordeur open. Op de ellebogen, met de benen zwabberend achter me aan, ben ik naar binnen getijgerd. Het pijnzweet duimendik op het lijf. Ik kon net bij de faxlijn, deze omzetten, het alarmnummer draaien en Ria bellen. Toen klapte ik volledig in elkaar. Binnen een paar minuten was de ambulance er, de politie, Ria. Ik werd razendsnel naar 'Dijkzigt' (het academisch ziekenhuis) getransporteerd. Gelukkig geen inwendige toestanden, alleen botten gebroken in linker- en rechtervoet. Na 2 weken plat liggen in het ziekenhuis een operatie. Toen in het gips. En daarna maanden in een rolstoel. Je hele leven verandert. We zijn de drukke zomers met tours en het CA-seminar redelijk goed doorgekomen. Alle bewondering voor Ria, die me moest transporteren, helpen en verzorgen. Ook ontdek je hoe slecht de samenleving is ingesteld op gehandicapten! Het was een gezegende dag toen ik uit het gips kwam en weer onder de douche kon! Dat was het heerlijkste moment van het jaar. Alleen: het rechter voetgewricht bleek definitief kapot te zijn. Dat werd een martelgang! Na diverse onderzoeken en experimenten moet ik het maar proberen met speciaal schoeisel, een aangepaste auto en te leren leven als "gehandicapte". Lichamelijk heb ik enorme klap gehad. (Na 1 1/2 jaar was ik nog steeds maar 50%. Met zwemmen en fitness proberen we het 'lijf' sterker te krijgen (N.B. in voorjaar 2000 ben ik op 80%, meer wordt het niet). Gelukkig heeft mijn creativiteit niets te lijden gehad.

Krabbel van Ria over 1995

De afgelopen jaren lijken soms alleen maar kommer en kwel. En dat is ook wel een beetje zo. In mei krijgen wij een telefoontje van fam. van Dijk, vrienden van ons en supporters van Continental Sound, dat hun kleinzoon verdrongen was. Maar direct daarna was hij gereanimeerd. En we dachten: dank U wel Heer, hij was weer gaan ademen. Maar het bleef bij ademen alleen. Verder funktioneerde hij niet meer; braindead. Dit was pas een echt drama. Toch gebeuren er ook mooie dingen. Dat is het leven! Verdriet en vreugde gaan hand in hand. In februari zijn wij met vakantie in Amerika en Leen zegt tegen mij: "Ik ga Willem (onze middelste zoon) vragen of hij bij ons komt werken." Ik ben daar een beetje huiverig over. Je vraagt hem nogal wat. Leen vraagt hem en hij zegt ja. Toch best wel speciaal. Kinderen die met je mee hun schouders eronder willen zetten. Onze oudste kinderen verwachten een baby. Ook dat is iets moois. Maar dan in juni: Leen breekt zijn voet. Dat was een ervaring die voor hem niet makkelijk was. Maar hij hield zich zo goed. Hij was elke dag op kantoor in de rolstoel. Het heeft wel een verandering in ons leven gegeven. Lopen blijft waarschijnlijk moeilijk en dat is niet niks. Herman en Adrie Spaargaren vertrekken naar België. Ik gun het ze van harte, ze hebben hier echt zin in. Ik vind het moeilijk. Ik moet in z'n geheel de financiën weer oppakken.

In september organiseerden we een feestje voor mijn moeder, want ze werd 90 jaar. Het feestje ging niet door, want ze kreeg een maagbloeding en moest naar het ziekenhuis. Na het hele gebeuren van Leen, was dat best veel.

Zoals bekend is, doe ik de styling van de Continentals, Young Continentals en Discipel. Dit gebeurt naast mijn dagelijkse job, financiën, op kantoor.

Dit is heel veel werk: in het voorjaar 1 groep, 's zomers 8, en dan Discipel en de najaarsgroep. Dit jaar werd de musical 'Het is tijd' uitgevoerd door Discipel. In samenwerking met onze zoon Magiel (die alle mantels had ontworpen en gemaakt), heb ik de rest van de kleding vervaardigd.

In november wordt er een prachtige zoon, Bowy, bij onze oudste kinderen geboren. We zijn trots en heel erg dankbaar.



Poster van de Vlaamse Discipel



Kranten artikel uit Veenendaal



Boek 'Snotters' van Ria La Rivière

1995 Continental Singers: Tien USA-parallel zomertours. 4 naar Europa. 5 USA-Young Continentals. 2 USA-Encores. Europa: 5 Euro-C.S. (Holland) waarvan 1 Frans, 1 Duits, 1 Encores, 2 standaard + 4 Young Continental vanuit Holland (= 9 groepen), 4 U.K. groepen; 2 Hongarije. Andere werelddelen: Japan, Puerto Rico (2), Nieuw Zeeland, Korea, Singapore, Chili, Australië, Canada, Brazilië.

Continental Sound: verdergaande reorganisatie, bussen worden verkocht (huren is goedkoper). Diverse boekenuitgaven (Pas-de-deux, Art 2000 Vol. 4). Music & Art, Sjofar, studiedagen, St. Licentie. Vertaalcommissie wordt eigen stichting. CNV-Kunstenbond wordt opgericht, het Christian Artists Symposium.